

Dijkerhoeksfeest 2021 - Openluchtviering

Gastheer/liturg: Henk Veltkamp

Prediker: Henk Oplaat

Toetsenist: Jan van Dijk

Thema: *De Oude Versjes*



Vooraf klinken enige liederen

Welkom

Aansteken van de paaskaars door zondagsschoolkinderen

Lied 218:1,2,3,4,5

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.

Lied: Joh. de Heer nr. 33:1,2

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Bidden

Er zijn kinderen van zondagsschool Diikerhoek...

Lied: De wereld is een toverbal

De wereld is een toverbal
geen mens weet hoe hij worden zal,
maar één ding dat weet iedereen:
je kunt het niet alleen.

Refrein

Dus zullen we er samen iets van moeten maken
de wereld is een mooi maar bewerklijk ding,
dus zullen we er samen iets van moeten maken,
hé, hé, hé, hé, kom maar in de kring.

Lied: Lees je bijbel

Lees je bijbel, bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.

Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?

Bekijk een keer de wereldkaart,
een mens is toch iets beters waard,
je ziet dat het een puinhoop is,
zo gaat het zeker mis > *Refrein*

We praten zus, we praten zo,
we roepen ach en wee en oh,
maar wil j'elkaar echt goed verstaan,
dan doe je er iets aan > *Refrein*

Read your bible, pray every day (3x)
Read your bible, pray every day
if you want to grow (3x)
Read your bible, pray every day, if you want to grow.

Jan van Dijk: wat is een goed kerklied?

Lied 705:1,3

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëen'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëen'ge in zijn troon!

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

Bijbellezing: Psalm 150

Lied: Psalm 150:1,2

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbél, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Henk Oplaat over zijn favoriete oude versjes...

Paul Mulder & Vrienden: Bidden-op-de-fiets

Gedicht

Lied 216:1,2,3

Dit is een morgen als ooit de eerste
Zingende vogels geven hem door
Dank voor het zingen, dank voor de morgen
Beide ontspringen nieuw aan het woord

Dauw op de aarde, zonlicht van boven
Vochtige gaarde, geurig als toen
Dank voor gewassen, grassen en bomen
Al wie hier wandelt ziet het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen
Licht dat ooit speelde waar Eden lag
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping
Dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Dankwoorden

Zegenbede